



STRALEN

We stralen en schitteren en zijn trots op onszelf. We hebben het lef veranderingen aan te gaan en grenzen te verleggen. We vieren mijlpalen, delen momenten en creëren herinneringen. We zien uit naar de toekomst en hebben plezier in ons werk.



ZIEN & ZIJN

We zijn wat we zeggen en zien elkaar. We maken geen onderscheid tussen kinderen, ouders, leraren, directeuren en anderen, de mens staat centraal en niet de functie. We geven vorm aan pedagogisch partnerschap.

En dat partnerschap is de afgelopen maanden geïntensiveerd.

De bevestiging lees je in onderstaande zin van een ouder.

"Ik wil jullie een hele fijne vakantie toewensen en jullie, en de rest van het team, complimenteren met hoe jullie alles hebben geïmplementeerd. Ik vind het grote klasse en heb er zeer veel respect voor!"



RUIMTE EN RICHTING

We maken ruimte voor talent. We durven te twijfelen. We stimuleren het maken van eigen keuzes en we tonen eigenaarschap in de ontwikkeling van onszelf. We maken tijd en hebben geduld. Er is vrijheid in gebondenheid. We hebben oprechte nieuwsgierigheid naar de ander.

Wat is er hard gewerkt!! Wat een fantastische vlogs, inclusief Koningsspelen thuis! Wat zijn er geweldige beelden terug te zien: een bingo, springende juffen, wat een beweging! En ook: 'alleen en toch ook samen', hoe mooi verwoord! Knap staaltje digitale kunsten. De fijne samenwerking spat er vanaf!

We hebben het lef veranderingen aan te gaan, grenzen te verleggen en grenzen te stellen.

Voor onze school betekende dit het voortzetten van de fijne samenwerking met de Veghelse (openbare) SAAMscholen. Dit heeft geresulteerd in prettige samenwerking met de plaatselijke opvangorganisaties.

Een kind als 'juf' voor knuffels in haar klas (en op de achtergrond een heel gezin te horen als de stem van de knuffel), een lasser (en "ik zie niks" vanwege zijn te grote helm), dansende kinderen, trucs, een regenboogexperiment met M&M's, poppenkasttalenten, Brabantnieuws van een groep 3'er, een fantastisch gebouwde katapult. Wat een creativiteit in de vlogs!



KIND ONDERWIJS KWALITEIT

Iedereen is welkom op onze scholen/ kindcentra. Iedereen mag zijn wie hij of zij is. Het kind is onze leidraad. Ook in een nieuwe werkelijkheid van onderwijs op afstand. Ieder kind is onze opdracht. We leren kinderen kennen in al hun eigenheid, creativiteit en diversiteit. Leren en lesgeven is persoonlijk. We hebben hoge verwachtingen. We kiezen voor diepgang en nieuwsgierigheid. Ons onderwijs deugt.



WAT WE OOK NOG WILLEN ZEGGEN

Van een ouder: "Ik wil gewoon even zeggen dat wij als ouders heel blij zijn met de manier waarop jullie dit aanvielen. Ik waardeer de manieren waarop de leerkrachten aandacht geven aan het groepsgevoel en ook kinderen individueel in het zonnetje zet. Echt dikke pluim voor jullie allemaal!"

De groepen 5 t/m 8 maken voor de tijdelijke huisvesting gebruik van het oude schoolgebouw van de zusters Franciscanessen. In de Corona tijd misten we elkaar en moesten de zusters van veel naasten afscheid nemen. In deze verdrietige periode hebben we de verbinding gezocht en lichtpuntjes aan de zusters aangereikt. Zie onderstaande foto uit de plaatselijke krant.



SAMEN

We leren en werken in betekenisvolle verbinding met elkaar en met de werkelijkheid om ons heen. Elke school is verbonden met de wijk of het dorp. Scholen kiezen een eigen schoolconcept of profilering. We waarderen diversiteit. Een school is een democratische gemeenschap en draagt bij aan de maatschappij. We zijn samen verantwoordelijk voor de school en stichting. We voelen ons er veilig.

